



ANNELER GÜNÜ

ANNELER GÜNÜNÜN ORTAYA ÇIKIŞI

Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en çok konuşulması ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında annesini kaybetmesi ile başlamaktadır. 1907 yılının Mayıs ayının ikinci pazar günü olan annesinin ölüm yıldönümünde arkadaşlarını evine çağırarak ve bu günün "Anneler Günü" olarak ülke çapında kutlanması fikrini ortaya atmıştır. Davetlilerin büyük beğenisini kazanan bu fikre, Amerika'nın önde gelen bir tekstilcisi de maddi destek sağlamıştır ve ilk Anneler Günü, Jarvis'in annesinin 20 yıl süresince haftalık dini dersler verdiği Grafton'daki bir kilisede, 10 Mayıs 1908'de kutlanmıştır.

Anneler Günü'nün milli bir gün olmasını isteyen Anna Jarvis, gazete patronlarından işadamlarına, devlet adamlarından din adamlarına kadar ulaşabildiği herkese bu fikrini iletmiştir. Böylece henüz senato onaylamadan birçok eyalet ve şehirde anneler günü kutlamaları gayri resmi olarak başlamıştır. Anna Jarvis'in çabaları boşa gitmemiş ve sonunda 8 Mayıs 1914'te Senato'nun onayı ve Başkan Wilson'ın da imzasıyla Mayıs'ın ikinci pazarı "Anneler Günü" olarak resmen ilan edilmiştir. Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar. Anneler Günü Dünya'da farklı günlerde kutlanır. En yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanmaktadır.



Tarihteki ilk anneler günü kutlamaları, antik Yunan'da, tanrıların anası Rhea onuruna düzenlenen bahar kutlamalarına dayandırılabilir. 1600'lerin İngiltere'sinde "Anneler Pazarı" kutlanırdı.

Hıristiyanlığın Avrupa'da yaygınlaşmasıyla kutlama biçim değiştirilerek "Kilise Ana" kutlamasına dönüştü.



Anna JARVIS

Kendilerine hayat veren ve kötülüklerden koruyan gücün "Kilise Ana" olduğuna inanılırdı. Zamanla kilise festivali ile "Anneler Pazarı" kutlamaları karıştı ve insanlar, kiliseyle birlikte annelerine de şükranlarını sunar oldular.



Türkiye'de Anneler Günü

Türkiye'de ise Anneler Günü'nün Mayıs ayının ikinci pazarında kutlanması Türk Kadınlar Birliği'nin girişimleriyle 1955 yılında kabul edildi

İlk Anneler Günü'nde yılın annesi olarak Erzurumlu Nene Hatun seçildi.

Ülkemizde yılın annesi seçilen Nene Hatun Kimdir?

1857'de Erzurum'da doğan Nene Hatun, Türkiye'de anneler gününün kabul edildiği 1955'te 'Yılın Annesi' seçilen ilk kadın oldu. Nene Hatun, bu unvana vefat etmeden kısa bir süre önce layık görüldü.

93 Harbi sırasında 1877'de 8 Kasım'ı 9 Kasım'a bağlayan gece, Ermeni çeteleri Erzurum'un Aziziye Tabyası'na girerek Türk askerlerini uykuda yakalayıp kılıçtan geçirdi.

Arkadan gelen Rus askerleri ise hiçbir zorlukla karşılaşmadan tabyayı ele geçirdi.

Baskından yaralı olarak kurtulan bir er haberi Erzurumlulara ulaştırdı.

Bunun üzerine Erzurumlular, balta, tırpan, kazma, kürek, sopa ve taşları ellerine alarak tabyaya doğru koşmaya başladı.

Nene Hatun 3 aylık bebeğini emzirdikten sonra, "Seni bana Allah verdi. Ben de O'na emanet ediyorum" diyerek bir balta ve ağabeyinin tüfeğini alarak sokağa fırladı.

Nene Hatun'un vatan için o gün başlayan mücadelesi düşman Erzurum'dan kovuluncaya kadar devam etti.

Cepheye mühimmat taşıyan, askerlere hemşirelik, açılık ve sakalık yapan Nene Hatun, Erzurum'dan sonra tüm Anadolu'da da destanlaştı.



Nene Hatun'un Erzurum Aziziye Parkı'na dikilen heykeli

Nene Hatun o günleri şu sözlerle anlatır;

"Ağabeyim Hasan cepheden ağır yaralı olarak bir gece önce eve gelmişti. Bir yandan ona bakarken, bir yandan da 3 aylık çocuğumu emziriyordum.



Rehberlik servisi

Kardeşim, o gece kollarımın arasında öldü. Sabaha karşı minarelerden 'Moskof, Aziziye'ye girdi' diye haykırışlar başlayınca, kardeşimin alnını öpüp, 'Seni öldüreni öldüreceğim' diye ant içtim.

Yavrumu Allah'a emanet ettikten sonra, ağabeyimin tüfeğini ve satırımı alıp dışarı fırladım. Sel gibi Aziziye'ye akıyorduk. Tabyanın mazgallarından düşman ölüm yağdırıyordu. Düşmanda iyi silah vardı, bizde de iman. İleri atıldım. Dadaşlar arasına karıştım. Satırım durmadan kalkıp iniyordu."

NENE HATUN

Nene Hatun, 1954'te kendisini ziyaret eden NATO'da görevli ABD'li subayın bir sorusuna, "Ben o zaman gerekeni yapmıştım. Gerekirse bugün de aynı şeyi yaparım" cevabını verdi.

Nene Hatun'a 1952'deki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında '3. Ordunun Nenesi' unvanı verildi.

Nene Hatun, 22 Mayıs 1955'te 98 yaşında zatürreden dolayı vefat ettikten sonra resmi törenle Aziziye Tabyası'na defnedildi.



Kadının en büyük görevi analıktır. İlk eğitim verilen yerin ana kucağı olduğu düşünülürse bu görevin önemi yeterince anlaşılır.

Ulusumuz, güçlü bir ulus olmaya azmetmiştir. Bugünün gereklerinden biri de kadınlarımızın her bakımdan yükselmelerini sağlamaktır. Bundan dolayı kadınlarımız da bilgin, fen bilgini de olacaklar ve erkeklerin geçtikleri bütün öğrenim derecelerinden geçeceklerdir. Sonra, kadınlar toplum hayatında erkeklerle beraber yürüyerek, birbirinin yardımcı ve desteği olacaklardır."

M.K. ATATÜRK

Anne hakkına dikkat et! Onu başında taç et! Zira anneler doğum sancısı çekmeselerdi, çocuklar da dünyaya gelmeye yol bulamazlardı.

Mevlana Celaleddin Rumi



Bana iyi analar veriniz, size iyi vatandaşlar vereyim.

Napoleon Bonaparte

Hiç kimse kollarında bir çocuk tutan anne kadar muhterem ve birkaç çocuk arasındaki bir anne kadar saygı değer değildir.

Wolfgang Van Goethe

Kadınlar zayıftır; ama analar kuvvetlidir.

Victor Hugo



"Sen isteyebileceğim en iyi annesin."

ANNELERİN EN GÜZELİ

Annelerin en güzeli ,
Sensin , benim güzel annem .

Ilık esen bahar yeli ,

Sensin , benim güzel annem .

Işık , rüya , bahar , sevgi ,

Güneş yüzlü, altın kalpli ,

Meleklerin eşi sanki ,

Sensin , benim güzel annem .

Açan çiçek , çağlayan su ,

Gülümseyen engin duygu ,

Evimizin mutluluğu ,

Sensin , benim güzel annem .

Hasan Lâîf SARIYÜCE

ANNECİĞİM

Ne sevimli bir annesin !

Ne tatlıdır senin sesin !

Benim canım mısın nesin ?

Sen olmazsan yapamam ben !..

Senden yakın kim var bana ?

Kalbim, canım bağlı sana!..

Üzüntüm yok ondan yana ,

Seviyorsun beni de sen .

Gülsem güler yüzün ,

Ağlamamdan alır hüznün...

Senin gecen ve gündüzün

Işık alır sanki benden!

Rakım ÇALAPALA



ŞEHİT LOKMAN BİÇİNCİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

REHBERLİK SERVİSİ

Bir gün bir kişi Resulullah'a (s.a.v) gelerek "anne babanın evlatları boynundaki hakkı nedir?" diye sordu, Sevgili Peygamberimiz şöyle buyurdu: "Onlar senin cennet ve cehennemindir.

"Yani onlara yapacağın iyilikler ve onlara karşı vazifelerini yerine getirmenle cenneti kazanabilirsin. Ama onlara karşı vazifelerini yerine getirmezsene cehennemi hak etmiş olursun.